



JAPAN



JAPAN är beläget i Stilla havet, öster om Japanska havet. Kina, Nordkorea, Sydkorea och Ryssland och sträcker sig från Ochotska havet i norr till Östkinesiska havet och Taiwan i söder.

De tecken som utgör Japans namn betyder "solens ursprung", varför Japan ibland kallas "Soluppgångens land". Japan består av 6 852 öar.

FÖLJ MED på en resa tillsammans med oss. Japan välkomnar oss med stora kontraster, gamla traditioner och byggnadsverk till ultramoderna städer. Förhoppningsvis är körsbärsträden i full blom som ger de enastående utsikterna vi möter, en extra dimension. Många av de sevärdheter vi besöker är upptagna på Unescos världsarvslista. Ett besök i Japan lämnar ingen oberörd. Japan har långa tider varit isolerat, varför deras äldre traditioner, hantverk och byggnader är unika i denna delen av världen.

VI HAR satt ihop en resa till Japan som innefattar alla de klassiska sevärdheterna, men innehåller också några mer okända platser. Resan genomförs under april månad 2024 och omfattar 16 dagar.

VÄLKOMNA att boka denna resa!



Dag 1 - Avresa

Avresa från Sverige och ankomst på kvällen eller morgonen till Tokyo, Japans huvudstad.

Boende i Tokyo



Dag 2 - Tokyo Citytur

Under dagen tar vi oss fram med hjälp av buss samt till fots i denna enorma stad. Vi utforskar bland annat den stora shoppinggatan Ginza, Kannontemplet med sin fem våningar höga pagod, Nakamisearkaden, som säljer allt från kimonor till riska-kor, samt beundrar utsikten från Tokyo Sky tree .

Boende i Tokyo-Frukost



Dag 3 - Tokyo

Vi fortsätter med att utforska Tokyo och börjar med att besöka det Kejsersliga palatset, omgivet av mäktiga vallgravar samt Meji-helgedomen som uppfördes till minne av kejsar Meji.

Färden går vidare till Harajuku, känt för färgglad gatukonst och unikt mode, med charmiga vintage- och cosplaybutiker längs Takeshita Street och mer traditionella, lyxiga klädbutiker på lummiga Omotesando Avenue. På de omgivande gatorna ligger små barer och trendiga caféer.

Shibuya Scramble Crossing, besöker vi också som är allmänt känt som Shibuya Crossing, vilket är en populär gatukorsning i Shibuya, Tokyo, Japan. Den ligger framför Shibuya Station Hachikō-utgången och stoppar fordon i alla riktningar för att tillåta fotgängare att översvämma hela korsningen.

Dagen avslutas i Odaiba, som nås via Rainbow Bridge, och är ett högteknologiskt underhållningscentrum på en konstgjord ö i Tokyobukten.

Boende i Tokyo-Frukost



Dag 4 - Tokyo - Kawaguchi ko

Vi åker på en mycket vacker väg mot byn Oshino Hakkai, som ligger vid foten av Mt Fuji. Oshino är en liten by belägen i Fuji Five Lake regionen. Sjöarna tillförs vatten från snösmältningen från Mt Fuji, som innan filtreras ned i porösa jordlager innan det når sjöarna. Detta ger ett kristallklart vatten som är drickbart.



På eftermiddagen åker vi båt på Lake Kawaguchiko, som är den mest tillgängliga av de fem sjöarna. Den bästa utsikten över Mt Fuji får man på sjön samt vid sjöns norra stränder. Särskilt betagande är utsikten under april månad. Vi åker sedan The Rope Way, vacker utsiktspunkt, med panorama utsikt från MtFuji.
Boende i Kawaguchiko - Frukost

Dag 5 - Kawaguchiko - Takayama

Vi åker mot Matsumoto för att uppleva den historiska delen av staden. Det finns en äldre historisk del av staden som vittnar om svunna tider, om hur livet levdes i Japan. Intill den historiska staden finns Matsumoto slott, utformat en-ligt den japanska arkitekturen.



I den moderna staden finns också Nawati – Dori, den lilla charmiga gatan med många grodskulpturer. Enligt historien sägs det att kajikagrodorna övergav Matsumoto efter en svår översvämning i staden 1959. Tillverkningen av dessa skulpturer är en symbol för återfödelsen.
Boende i Takayama - Frukost

Dag 6 - Takayama - Kanazawa

Vi besöker Takayama gamla stad. Denna del av Japan har varit delvis isolerat från det moderna Japan, och den gamla hantverkstraditionen har levt vidare här. Takayama är också väl värd att besöka då staden ligger mitt i Japans al-plandskap.

Vi besöker även Takayams Jinya, varifrån detta distrikt styrdes ifrån. Huset är mer ett slott än ett kontor. Till slut kommer vi till Shirakawi, en by med sagolik arkitektur.

Boende i Kanazawa - Frukost

Dag 7 - Kanazawa - Hiroshima

Kanazawas historia går tillbaka till 1600-talet, då staden blev känd för sin pors-linstillverkning. Kanazawa var också viktig under EDO perioden, 1603 – 1868, där slottet hade en framträdanden roll. Under dagen besöker vi Kanazawas både nyare och äldre delar med det historiska slottet, samt Kenrokuen, en av Japans tre vackraste landskapsparker. Därefter går vi ombord på expresståget Shinkansen för att åka till Hiroshima. För att minska vårt bagage på tåget, packar vi det nödvändiga i en mindre väska. Resten av vårt bagage körs med buss till Hiroshima.

Boende i Hiroshima - Frukost



Dag 8 - Hiroshima

Den 6 augusti 1945 stannade klockorna i Hiroshima och stora delar av staden förstördes av en atombomb

Vi besöker Fredsparken och tillhörande museum som påminner om förstörelsen. Det finns en ruin som är kvarlämnad som symbol över krigets fasor.

Senare åker vi till Miyajima ön och templet Itsukushima. Porten till Itsukushima är en välkänd turistattraktion och hela templet har tagits upp på Unescos världsarvslista.

Boende i Hiroshima - Frukost



Dag 9 - Hiroshima - Okayama

Okayama som är en modern stad med ca 700 000 invånare, har även anor bakåt. Staden är känd för en vacker japansk trädgård, Korakuen och Okayamacastle. Vi ser på dessa sevärdheter samt Kusrashiki kanal.

Boende i Okayama - Frukost





Dag 10 - Okayama - Kyoto

Vi åker vidare till Kyoto via Himeji castle som är det finaste bevarade exemplet på japansk slottsarkitektur från början av 1600-talet. Slottet består av 83 byggnader med högt utvecklade försvarssystem och geniala skyddsanordningar från början av Shogun-perioden och är ett mästerverk av konstruktion i trä. Slottet är skyddat av Unesco.

Boende i Kyoto - Frukost



Dag 11 - Kyoto

Vi börjar dagen med att utforska det natursköna Arashiyama distriktet, där visar den imponerande bambulunden och Tenryuji templet.

På eftermiddagen besöker vi Kiyomizu templet som ligger mycket vackert i östra delen av Kyoto. Templet härstammar från 780 och byggdes vid Ottawa vattenfall, som ligger vid foten av Kiyomizu stora sal. Utsikten från templet är bedårande, speciellt under vår blomning och höst.

Vi hinner även med ett besök på Nishiki market, en typisk japansk marknad.

Boende i Kyoto - Frukost

Dag 12 - Kyoto

Vi börjar med Kinkakuji golden pavilion, där byggnaden är helt täckt av blad-guld. Vi besöker borgen Nijo, byggd 1603. Den omges av en vallgrav och kraftiga murverk, men innanför ligger shogunens palats byggt i trä.

Senare ser vi Yasaka shrine och Gion som utvecklats framför helgedomen Yasaka. Gion är ett av Japans mest välkända geisha distrikt och innehåller hus i gammal stil där några fortfarande fungerar som tehus, där geishor står för dansuppträdande och sång.

Boende i Kyoto - Frukost



Dag 13 - Kyoto - Osaka



Vi avslutar vår vistelse i Kyoto genom ett besök i Fushimi Inari, en helgedom där fruktbarhetsguden tillbeds. Här finns den berömda Shintokorridoren, där shinto portar byggts samman, som blivit en av Japans mest populära sevärdheter.

Vi åker sedan vidare till Nara och Todaiji temple och de fritt gående rådjuren. Nara är hem för åtta tempel, helgedomar och ruiner som tillsammans bildar de historiska monumenten i det antika Nara, upptagen på UNESCO:s världs- arvslista sedan 1998. Nara var Japans huvudstad från 710 till 784.

Rådjuren strövar fritt i staden. Enligt legenden anlände en mytologisk gud, Takemikazuchi, till Nara på en vit hjort för att vakta den nybyggda huvudstaden Heijokyo. Ända sedan dess har rådjuren setts som himmelska djur som skyddar staden och landet.

Boende i Osaka -Frukost

Dag 14 - Osaka

Osaka, Japans tredje största stad, är en pulserande modern stad. Vi börjar med att åka upp i Umeda sky building som har ett takobservatorium, The Floating Garden Observatory, samt en underjordisk marknad som försöker återskapa atmosfären i Osaka i början av 1900-talet.

Osaka castle är ett annat berömt landmärke i Osaka.

På eftermiddagen besöker vi centrala delen av staden, Dotomobori gatan med dess restauranger och shoppinggatan Shinsaibashi.

Boende i Osaka -Frukost



Dag 15 - Hemresa

Idag påbörjas hemresan med hemkomst dag 16



Grupp: Max 20 personer

Pris/person: 35 900 kr

Enkelrumstillägg: 4 500 kr

Avresa: April 2024

Antal dagar: 16

Reseledare: Svensktalande

Guider: Engelsktalande

Ingår:

- ✓ Frukostpension
- ✓ Transporter
- ✓ Del i dubbelrum
- ✓ Utflykter och inträden enligt program

Ingår ej:

- Personliga utgifter
- Flyg tur/retur Skandinavien